

Tale 5-9-18.

På denne flagdag, hvor vi hylder os der har været udsendt, har Claus fået denne skønne ide, om at der skal holdes en mindehøjtidelighed, her i kirken.

Han bad mig om at holde tale, og det gør jeg naturligvis, med glæde, og med stolthed.

Det er vigtigt at vi mindes, de gode stunder, og de knap så gode.

De fleste af jer der har været udsendt, har haft en god oplevelse, noget I ser tilbage på med glæde.

Men desværre er vi osse en alt for stor del, der har fået ar på krop og sjæl.

Arene på kroppen heles oftes med tiden, om end de kan være trælse at leve med, så længe det står på.

De psykiske ar derimod, er ofte noget vi må leve med resten af livet, i nogle tilfælde bliver det endda være med tiden.

Det er helt normal, at blive diagnosticeret post traumatisk 20 til 25 år efter sine oplevelser.

Jeg er selv psykisk syg, om det stammer fra mine udsendelser vides ikke, men det kan heller ikke afvises.

De fleste af jer har et veterankort, den ska I være glade for at ha. Vore kollegaer, der har været udsendt for div NGO'er, ville gerne ha et.

Kortet kan bruges til at skrabe is af ruden, men osse, og det er vigtigere, til at få hjælp, hvis det skulle blive nødvendig, og helt lavpraktisk, til at få rabat til en masse forskellige ting.

Thy veteraner, er en af de tilbud der ikke kræves veterankort til, et ganske uformelt mødested.

Vi forsøger at lave mange forskelligartede arrangementer. Noget for veteraner med børn, og osse noget hvor vi er mere alvorlige.

Vi forsøger bl.a. osse at lave gensynsfester, men det er svært, med den nye persondatalov, da forsvarets personelstyrelse ikke må udlevere adresselister.

Så ligger I inde med holdlister, og synes at det kunne være spændene, at holde sådan et arrangement, skal I bare henvende jer til Torben.

Der findes mange steder, hvor vi kan mindes, vore oplevelser, vore døde og sårede: Kastellet er et meget officielt sted. De forskellige tjenestesteder, har osse steder.

Et mere afslappet sted er Rindsholm kro ved Viborg, hvor krofatter der er tidligere tjenestegørende ved flyvevåbnet, da han gik på pension, købte han denne smukke gamle kro.

Da han ville gøre noget ved haven, fandt han gamle våben i jorden, som viste sig at stamme fra et gammel slag, som for mange år siden, havde fundet sted netop der.

Han fik en ide om at lave en mindelund, og i dag er der mange sten, og andre sjove ting fra de forskellige værn.

Hvert år den 4. juli afholdes der et arrangement, dernede, da det netop var på denne dag, slaget fandt sted for mange år siden.

Vi skal alle sammen huske at klappe os selv, og hinanden, på skulderen, vi gjorde alle en forskel.

Da jeg var udsendt, sagde vi ofte; Så længe vi er hernede, skal vi passe vores arbejde, og når vi kommer hjem, ka vi være helte. Nu er vi helte.